

Visies op oude en nieuwe natuur

Mark Daemen, Eindredacteur

In maart 2014 is een boek verschenen met de titel “Woorden over wildernis” ondertitel “Oude en nieuwe visies op de natuur”. De redactie kreeg het boekje toegezonden door uitgeverij Natuurmedia. Ik wil het boek bij lezers die geïnteresseerd zijn in de achtergronden van natuurbeheer en de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden onder de aandacht brengen.



beheer van het gebied roept ook behoorlijk wat controverses en discussie op. Zo moeten jaarlijks grote aantallen dieren worden afgemaakt of sterven een ‘natuurlijke’ dood (in 2013 1684 grote grazers). ‘Hoezo natuur’ merkt een van de schrijvers van het boek Woorden over wildernis cynisch op.

Dat is toch wel een heel ander verhaal dan het met een uitgekiend beheer bewaren van de complexe plantengemeenschappen van kalkgraslanden (halfnatuur) en hellingbossen of het in stand houden van cultuurhistorisch waardevolle landgoederen.

Toch zijn het twee kanten van dezelfde medaille. Het roept veel vragen op. In welke richting willen we onze landschappen ontwikkelen en hoe moeten we onze natuur beheren? Over dit soort vraagstukken gaat het boek ‘Woorden over de wildernis’. Woorden (zonder plaatjes), 27 visies en opvattingen over natuur. Hoe kijken 22 toonaangevende filosofen, biologen, journalisten en auteurs tegen dit onderwerp aan. Een aanrader voor iedereen die zich een afgewogen mening wil vormen.

Het boek is te bestellen als E-book (€ 6,99) of als Paperback (€ 29,95) bij Uitgeverij Natuurmedia (www.natuurmedia.nl)

Het denken over natuur heeft in de voorbije 150 jaar een enorme verandering doorgemaakt. Nog niet zo heel lang geleden waren we voor ons voortbestaan sterker afhankelijk van de natuur. Natuur en wildernis werden vooral gezien als iets gevaarlijks dat getemd en naar onze hand gezet moest worden. Vreemd genoeg (of misschien wel juist niet) is dit denken, zeg de laatste 40 jaar, in onze hoogtechnologische samenleving veranderd. Natuur is per definitie goed en ‘nieuwe wildernissen’ worden bewust gecreëerd en aangelegd. Hier kan de moderne mens de stress die het leven hem oplevert van zich af zetten en op zijn minst even de illusie hebben oermens te zijn en deel uit te maken van de natuur. De volgende morgen kan hij dan weer ontspannen achter zijn laptop plaats nemen. Binnen deze visie op natuur past ook een gebied als bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. Dit spraakmakende natuurgebied herbergt duizenden grote grazers (edelherten, paarden en runderen) waarvan onlangs een veelbekeken film “de nieuwe wildernis” is verschenen. Het

